

Prince van Orang. Grave van Nassou, Heer en Baron in Breda, Dieft, &c.
Edele en Erentfeste. Als onse Soldaten, die te Buren in Guar-
nisoen

P

nisoen

114

De Beschrijvingh

nisoen lagen, ontmoeten een Bode, komende uyt Vyants leger met brieven gelaen, uyt-geschudt en berooft hadden, docht my te pijn waert te wesen, copie vande brieven aen *Tseraes* te sende, met dese last, dat hy de selve met u E. wilde communiceren, dat ghy daer uyt sout mogen verstaen, wat d'aenflagen en desseynde vande vyant zijn, en hoe veel sy houden van uwe heroycque vromigheyt, soo dat ick niet en twijffel, of dat alle die gene, die met u inden oorloge dienen, fullen moediger en couragieuser zijn, so ghy haer een hart in't lijf spreekt. Ick vertrouwe, dat u E. hier in niet sult mankeren. Wy fullen ons uysterste devoir en naerstigheyt doe, so veel als in ons is, dat u E. eerlang overvloet van proviande, buskruydt, en ander behoefden sult hebben, also beminne en helpe my Godt, in wiens H. beschuttinge ick u, ende al het uwe, bevele. Gedateert te Delft in den Iare 1573.